



Hoi allemaal

Dit is mijn gedicht over het Coronavirus

Corona Corona
Wat doe je toch allemaal
Je gaat met onze gezondheid aan de haal
Laat ons eerst eens even weten
Heb jij wel eens zuiver en goed geweten
Je kunt ons toch wel de clou ervan zeggen
Zeker het een en ander aan ons uitleggen

Zijn we niet aardig genoeg voor onze planeet
We zijn verwend dat is wat ik zeker weet
Maar is dat een manier om het ons uit te leggen
Nu het is je gelukt dat kan ik wel zeggen
De aarde ligt plat iedereen in de stress
We denken na hoe komen we uit dit reces

De doctoren doen hun best en gaan aan de slag
Om een middel te vinden het liefst nog vandaag
De winkels leveren de producten met mate
En denk eraan ook iets voor je buurman overlaten
Voorzichtigheid is nu geboden dat is de raad

Gezond blijven en houd afstand met je kameraad
De scholen hebben de deuren gesloten is verplicht
De kinderen spelen thuis met ouders als toezicht
Het is een ramp voor de wereld voor alle mensen
Een draai om de oren niemand die dat zou wensen
Maar het opent wel onze ogen en denken dan even
Hebben wij nog wel wat te vertellen in het leven

Het is corona die ons dan even laat weten
Dat we vooral dankbaarheid niet moeten vergeten
We moeten weer terug gaan naar het begin
Dan heef iedereen het weer naar z'n zin
Zeker weten dat zal iedereen bevallen
Corona blij en laat ons leven met z'n allen

Groetjes van **Tami**